

Herdenking Ben.

Hoe vat je in 750 woorden een vriendschap die begon in 1976 samen? Dat was de opdracht. Ik ga het proberen.

Ben en ik raakten bevriend via onze vriendinnen later vrouwen die in het CWZ hun opleiding gingen volgen. In 1 van de blogs zie je ook een foto uit die tijd, Ben met woest Afro-kapsel. In die tijd had ik ook nog (lange) haren.

Het werd een intensieve vriendschap waar we elkaar vaak meerdere malen per week elkaar opzochten, voor een borrel, de sauna, sporten, tv kijken etc.. Eerst in de Van Nispenstraat, later in de Pr. Hendrikstraat en vervolgens in de Hegdambroek en Malden. Wij woonden steeds op korte loopafstand van elkaar. Onze levens waren behoorlijk vervlochten.

We maakten plannen, bijvoorbeeld om met ons 4-en een huis te kopen en daar samen te wonen. Of om in oude zwembad van het blindeninstituut een sauna te beginnen. Daar is nu sauna De Thermen gevestigd. Iemand was ons net voor...

Vooraf de flat aan de Pr. Hendrikstraat was een soort centrale plaats voor de schare aan vrienden, burens en kennissen, soms ook vage, die bij Oud-Nieuw, verjaardagen, Vierdaagse (die Ben ook 1x uitliep) WK's of zomaar bij elkaar kwamen voor veel gezelligheid. Ben was een charmante gastheer en graag middelpunt van deze drukte. En ook toen al twee rode katten in huis.

In die tijd waren we heel politiek bewust, Ben als PSP-er en ik van de PPR. Er werd bijna iedere zaterdag gedemonstreerd en we waren er vaak bij. Een heel grote anti-atoom-sticker op de Renault 4. (*Button Hollanditis*) Over de Piersonrellen hebben we in het RU-tijdschrift gelezen. In mijn geval overdag naar school en 's avond op de barricades, de Marechaussee mepte ons daar vanaf. De gouden dagen van radio Rataplan in Havanna aan de Waal.

We gingen allemaal aan het werk, Ben bij de Belastingdienst, dat begreep ik eerlijk gezegd niet zo goed na al dat activistische anti-overheidsgedoe. Wat wel typisch Ben was dat hij op zijn kamer een hele grote poster hing van een blote man. Natuurlijk hopen op een reactie.

Ben en ik hebben heel veel samen gesport. Gewoon hardlopen, maar ook surfen (ik kon er niks van) squashen (we hebben jaren een baan gehad samen met Jan Kloet. Heel fanatiek) en skiën. Ik laat nu de medaille zien die ik wel won en ben niet en hij was stikjaloers (*gouden medaille schenken*). Want ook al is Ben geen begenadigd sporter, fanatiek en eerzuchtig was hij wel degelijk. Ik zie ons nog zitten bij Gasthof Toni Schmelz in Waidring.

Als Ben iets leuk vindt dan stort hij zich daar met ziel en zaligheid op. Zo ook bij de wintersport. De eerste jaren ging hij volgens mij wel drie keer per jaar. Ik draai nog wel eens het nummer In Jeopardy van Roger Hodson dat we met ongeveer 200km per uur in de rode golf gti op de autobahn knalhard draaiden. Was dat verstandig.....

Muziek speelde in onze vriendschap ook zeker een rol. We kwamen vaak bij Kroese in Nijmegen en lieten elkaar horen wat we ontdekten. We waren beiden ook hardrockers en Ben bleef een groot fan van Status Quo, dat ik eigenlijk maar een groep beperkte muzikanten vond/houthakkersmuziek. Maar ook hier in Sneek hadden we het nog weleens over die oude mannen. De blues van Robert Cray of Gary Moore sprak mij veel meer aan.

Ik was enorm trots en vereerd toen Ben en Ingrid ons vroeg om de reserve-ouders te worden voor Ramon, de baby die Ingrid en hij adopteerden. Dat was aan het einde van de

Nijmeegse periode. Ingrid en Ben verhuisden naar een nieuwbouwwijk in Malden. Daar liep uiteindelijk hun huwelijk stuk. Ik heb in die tijd heel veel gepraat met Ben die het zwaar en moeilijk had. Hij nam een rigoureuze beslissing en verhuisde naar Amsterdam om een nieuw leven op te bouwen. De eerste periode was dat ook niet makkelijk. Ik heb hem toen ook vaak opgezocht. Ook daar veel gesprekken over zijn moeite, de frustraties, het verdriet, de relaties.

Maar daarna ontmoette hij Dorine en nam zijn leven een andere wending. Daar spreken dadelijk anderen over, dus ik laat het hierbij .

Je schreef mij in de nieuwste versie van Gevleugeld Leiderschap: bedankt voor de vele gesprekken en wijze woorden en nog zoveel meer, ik herhaal dat graag bedankt voor onze vriendschap en nog zoveel meer....