

Lieve Ben, Lieve Dorine.

Een ieder van jullie heeft deze week een rouwkaart gekregen. Achterop deze kaart staat het volgende.

Wij hebben tijdens deze periode prachtige bloemen ontvangen waarvoor veel dank.

In plaats van bloemen willen Ben en ik het allerliefste dat u het gedachtegoed van Ben deelt met anderen, bijvoorbeeld door het schenken van zijn boek.

Het was in de eerste helft van juni dat wij Rommy en ik twee boeken, gevleugeld leiderschap kochten van Ben, één voor ons en één ter schenking aan onze dominee.

Ben keek mij eens aan met zijn pretoogjes en zij daarop, dan verwacht ik dat jullie dominee ook eens gaat preken uit gevleugeld leiderschap.

Een week later bracht ik het boek bij dominee met het verzoek dit eens aandachtig te lezen en dat de schrijver van dit boek de wens had hier eens uit te preken.

11 september zondagmorgen half tien zat ik in de kerk. Rommy was zoals ze dat noemen ouderling van dienst. Dominee, Klaas van Marrum zei bij binnenkomst tegen Rommy, Rommy ik ga in deze dienst preken uit het nieuwe testament Handelingen maar ook uit het boek Ben Verleg Gevleugeld leiderschap. We waren verrast.

Rommy benoemde daarop de zorgelijke omstandigheden van Ben niet wetende dat zoals Ben later met ons deelde in zijn blog, toch weer anders, de euthanasie in eerste instantie gepland stond voor deze zondagmorgen.

Het was een hele mooie preek. Ben werd verschillende keren bij naam genoemd en het ging over de verschillen in leiderschap en wat we kunnen leren van de vogels en wat dan Klaas, dominee, voor leider was volgens het boek gevleugeld leiderschap.

Ook de tekst uit het hoofdstuk van de duif, spiritueel leider, is veelzeggend, **men kan mensen slechts leiden door hen te dienen**. Echter ook wij christenen zijn soms maar vreemde vogels van allerlei pluimage.

Teveel om alles op te noemen maar goed.

Verleden week donderdag heb ik Ben een appje gestuurd. Ben, jou opmerking over dat dominee eens moet preken uit jou boek is hierbij ingelost.

Het antwoord van Ben, wat leuk, mooi dat je dat zou willen vertellen bij mijn afscheidsbijeenkomst. Dat brengt verbinding.

Ben, ook de laatste schriftelijke zin die ik van jou kreeg, dat ik dat zou kunnen vertellen op jou afscheidsbijeenkomst, heb ik hierbij ingelost.

Lieve laatste groet, Jorrit en Rommy.